

ΑΡΧΑΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 17-10-2020

Ξενοφώντας Έλληνικά (Βιβλίο Β', Κεφ. 2, 1-4)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ

1. Μετάφραση: Και ο Λύσανδρος και τους φρουρούς των Αθηναίων και όποιον άλλο Αθηναίο έβλεπε κάπου, τους έστελνε στην Αθήνα, δίνοντάς τους (: παραχωρώντας τους) ασφάλεια μόνο εάν έπλεαν για εκεί και όχι αλλού, επειδή γνώριζε ότι όσο περισσότεροι συγκεντρωθούν στην πόλη (της Αθήνας) και στον Πειραιά, (τόσο) ταχύτερα θα υπάρξει έλλειψη εφοδίων. Και αφού άφησε ως αρμοστή (:διοικητή) του Βυζαντίου και της Καληδόνας τον Σθενέλαο τον Λάκωνα, ο ίδιος απέπλευσε στη Λάμψακο και επισκεύαζε τα πλοία του.Έτσι, εκείνη τη νύχτα κανείς δεν κοιμήθηκε, όχι μόνο γιατί θρηνούσαν όσους είχαν χαθεί, αλλά πολύ περισσότερο ακόμη τους ίδιους τους εαυτούς τους, επειδή νόμιζαν ότι θα πάθουν αυτά που έκαναν στους Μηλίους, που ήταν άποικοι των Λακεδαιμονίων, αφού τους νίκησαν με πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και της Τορώνης και της Αίγινας και πολλούς άλλους από τους Έλληνες.

2. Μετά τη συντριπτική ήττα των Αθηναίων, κυρίαρχος της πολιτικής κατάστασης είναι ο Λύσανδρος. Στόχος του είναι η κατάληψη της Αθήνας. Δε βιάζεται όμως, γι' αυτό και οι κινήσεις του καταγράφονται στον παρατατικό. Δεν είναι απλώς στρατιωτικές αλλά έχουν και πολιτική σκοπιμότητα. Συγκεκριμένα:

Η Λάμψακος είχε καταληφθεί με έφοδο από τους Σπαρτιάτες· τώρα που αποσύρεται ο σπαρτιατικός στόλος από την περιοχή, **ο Λύσανδρος εξασφαλίζει την κατοχή της πόλης**. επιδιώκει να μετατρέψει τη Λάμψακο σε μια σταθερή βάση για τα συμφέροντα της Σπάρτης στην περιοχή του Ελλήσποντου.

Με την κυρίευση του Βυζαντίου και της Καληδόνας ο Λύσανδρος σημείωσε ένα καίριο χτύπημα στον ανεφοδιασμό των Αθηναίων. Ήταν, επομένως, ζήτημα χρόνου να εξαντληθούν τα τρόφιμα στην πολιορκημένη Αθήνα, κάτι που θα ανάγκαζε τους λιμοκτονούντες Αθηναίους να δεχθούν οποιοδήποτε όρο τους έθετε ο Λύσανδρος.

Παράλληλα, ο Λύσανδρος άφησε στο Βυζάντιο και **την Καληδόνα τον Σθενέλαο ως αρμοστή**, έχοντας εγκαταστήσει εκεί ολιγαρχικό πολίτευμα, κι έχοντας φέρει τις δύο πόλεις στη συμμαχία της Σπάρτης.

Ο Λύσανδρος επιτρέπει την ασφαλή επιστροφή στην Αθήνα, όχι μόνο των φρουρών που ήταν στο Βυζάντιο, αλλά και οποιουδήποτε άλλου Αθηναίου ήθελε

να γυρίσει στην πόλη του. Η σκέψη του ήταν πως όσο περισσότεροι συγκεντρωθούν στην Αθήνα, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει αισθητή η έλλειψη τροφίμων. [Η Αθήνα, πολιορκημένη από τη στεριά δέκα χρόνια περίπου, ανεφοδιαζόταν με τον εμπορικό της στόλο από τη Θράκη

Ο Λύσανδρος, μάλιστα, έχοντας αποκόψει τον ανεφοδιασμό της Αθήνας και γνωρίζοντας πως ο χρόνος είναι πια με το μέρος του, δεν βιάζεται να κατευθυνθεί προς την Αθήνα. Επιστρέφει στη Λάμψακο για να επισκευάσει τα πλοία του, ώστε να μπορεί κατόπιν να αφοσιωθεί απερίσπαστος στην πολιορκία της Αθήνας.

Οι κινήσεις του Λύσανδρου ήταν από στρατιωτικής άποψης καλά μελετημένες και εντασσόταν στο στρατιωτικό του σχέδιασμο για τον αποκλεισμό και την παράδοση της Αθήνας. Ένα ευφρές στρατιωτικό σχέδιο που όμως υπολείπεται σε ηθική. Ο αποκλεισμός της πόλης των Αθηνών από τρόφιμα (μιλάμε για άμαχο πληθυσμό) είναι μια ενέργεια άγρια που φανερώνει τον κυνισμό, την ωμότητα και τη βιαιότητα του νικητή και ισχυρού. Επιθυμούν την πλήρη υποταγή της πόλης της Αθήνας όχι αντιμετωπίζοντας την στα ίσα , αλλά ενεργώντας με δόλιο και απάνθρωπο τρόπο.

3. Η Πάραλος, ένα από τα ιερά πλοία των Αθηνών, έφερε τη θλιβερή είδηση της καταστροφής του αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταμούς. Εξαιτίας της φοβερής αυτής είδησης επικράτησε θρήνος και πανικός όλη τη νύχτα. Οι Αθηναίοι ξέσπασαν σε οδυρμό καθώς ανάγγελλε ο ένας στον άλλο το τραγικό γεγονός και οι κραυγές πόνου έφταναν από το Πειραιά στην Αθήνα. Δεν πενθούσαν μόνο όσους χάθηκαν αλλά θρηνούσαν περισσότερο για την δική τους κακή μοίρα.

Οι Αθηναίοι θρηνούσαν όλη εκείνη τη νύχτα κατά μήκος των μακρών τειχών , επειδή φοβούνταν και για τα αντίποινα από τη μεριά των Σπαρτιατών για την απάνθρωπη και βίαιη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου απέναντι σε μικρές πόλεις - κράτη που αποστάτησαν από την αθηναϊκή συμμαχία και τώρα είναι σύμμαχοι των Σπαρτιατών ,όπως οι Μηλίοι , οι Τορωναίοι , οι Σκιωναίοι , οι Αιγινήτες και οι κάτοικοι της Ιστιαίας.

Την επόμενη όμως μέρα με ψυχραιμία και σύνεση συγκαλούν οι άρχοντες τον αθηναϊκό λαό σε συνέλευση για να πάρουν έκτακτα μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης. Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την επικείμενη και από θάλασσα πολιορκία της πόλης, αποφασίζουν να φράξουν τις εισόδους των λιμανιών τους με χώμα εκτός από ένα το λιμάνι του Πειραιά που το χρησιμοποιούσαν για εμπορικούς λόγους. Επίσης αποφάσισαν να επισκευάσουν τα μακρά τείχη, να τοποθετήσουν φρουρούς όπου πρέπει, και τέλος να

προετοιμάσουν την πόλη ως προς τα άλλα-με προμήθειες-για να αντιμετωπίσουν και την πολιορκία από θάλασσα.

4.

1. Λ
2. Σ
3. Σ
4. Σ
5. Σ

5.

α.

1. φρουροῦ
2. τῶν νεῶν
3. νυξί(ν)
4. τεῖχος
5. λιμήν

β.

1. ἐγίγνοντο
2. ἀποπέμπεις
3. λέγεται
4. ἐνομίσαμεν
5. παρασκευάσειν

(Μονάδες 10)

6.α.

1. **Ἀθηναῖοι**: κατηγορούμενο μέσω του συνδυετικού ρήματος ἐγένοντο στο οἱ προδόντες
2. **φρουροὺς**: αντικείμενο στη ρήμα ἀπέπεμπεν
3. **ἔνδειαν**: υποκείμενο στο απαρέμφατο ἔσεσθαι (ετεροπροσωπία)
4. **τὰς ναῦς** : αντικείμενο στο ρήμα ἐπεσκεύαζεν.
5. **τοὺς ἀπολωλότας** :αντικείμενο της μετοχής πενθοῦντες

β.

α) ἐπὶ τὸ Βυζάντιον: Λ

β) εἰδῶς: Λ

γ) τῶν Ἀθηναίων: Σ

δ) τῆς Παράλου: Σ

ε) εὐτρεπίζειν: Λ

7.α)

ἔπλει=πλοιοκτῆτης

ἔφυγον= φοροδιαφυγή

ἐπεσκεύαζεν=συσκευασία

κρατήσαντες=επικράτηση

πόλιν=πολίτευμα

β)

προδότης=προδόντες

σύλλογος=συλλεγῶσιν

απαθής=πείσεσθαι

παραγγελία= παραγγέλλων

ποιητής= ἐποίησαν